

Bijbelverzen over Genezing

Jezus is de Geneesheer!

Exodus 15 : 26

Ik, de Here, ben uw Heelmeester.

Exodus 15 : 26

Ik ben de Heer, ik ben het die je geneest.

Exodus 23 : 25

Gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.

Deuteronomium 7 : 15 a

De Here zal alle ziekten van u afwenden.

Psalms 30 : 3

Here, mijn God, tot U riep ik om hulp, en Gij hebt mij genezen.

Psalms 103 : 3

De Here vergeeft u alle schuld en Hij geneest al uw kwalen.

Psalms 107 : 19 - 20

Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij verlostte hen uit hun angsten; Hij zond zijn woord, Hij genas hen en redde hen van het graf.

Spreuken 4 : 20 - 22

Mijn zoon/dochter, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam.

Spreuken 17 : 22

Een vrolijk hart bevordert de genezing; maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren, verzwakt het lichaam.

Jeremia 30 : 17

Weet dat ik je zal genezen, ik zal je wonden helen, spreekt de Heer.

Jeremia 33 : 6

Zie, ik zal haar genezing schenken en herstel, ik zal hen genezen en hun een schat van bestendige vrede ontsluiten.

Jesaja 53 : 4 - 5

Onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Handelingen 3 : 16

Het komt door Zijn naam en door het geloof in Zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt.

Johannes 14 : 12 - 14

Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

Handelingen 10 : 38

Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

Handelingen 14 : 8 - 10

En er woonde te Lystra een man, die geen macht had over zijn voeten, verlamd van de schoot zijner moeder aan, die nooit had kunnen lopen. Deze man kluisterde naar Paulus, wanneer hij sprak, en Paulus keek hem scherp aan en zag, dat hij geloof had om genezing te vinden, en hij zeide met luider stem: Ga recht op uw voeten staan! En hij sprong overeind en liep heen en weer.

Romeinen 8 : 11

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

Jakobus 4 : 7

Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Jakobus 5 : 15 - 16

Het gelovige gebed zal de zieke genezen, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Bekent elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

1 Petrus 2 : 24

Hij (Jezus) heeft onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.

1 Johannes 3 : 8

De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel (ziekte) teniet te doen, te verbreken.

Maleachi 4 : 2

Maar voor u, die Mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.

Mattheus 8 : 2 - 3

En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatheid.

Mattheus 8 : 16 - 17

Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef Hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas Hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.'

Markus 5 : 34

En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.

Hebreeën 13 : 8

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Mattheus 9 : 35

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het Goede Nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.

Markus 16 : 17 - 18

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitschrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Lukas 1 : 37

Voor God is niets onmogelijk.

Lukas 17 : 15

Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem.

Johannes 11 : 40

Jezus zei tegen haar: 'ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?'

Job 33 : 4

De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen doet mij leven.

3 Johannes 2

Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat. Geliefde, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Beste vriend, ik bid dat alles goed met u gaat, ook met uw gezondheid.

Psalms 34 : 5

Ik zocht de Heer en Hij gaf antwoord, Hij heeft mij van alle angst bevrijd.

Psalms 34 : 18 - 21

De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen, Hij bevrijdt hen uit de nood, gebroken mensen is de Heer nabij, Hij redt wie zwaar wordt getroffen. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld.

Psalms 41 : 2 - 4

Gelukkig ben je als je je inzet voor de zwakken. Want kom je zelf in nood, de Heer zal je redden! Hij zal je beschermen, je in leven houden, je gelukkig maken. Hij levert je niet over aan je vijand. Hij staat je bij op je ziekbed, Hij maakt je steeds weer gezond.

Johannes 10 : 10

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid, (leven in overvloed).

Jesaja 41 : 10

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onverwinnelijke rechterhand.

Jesaja 54 : 17

Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het recht dat de dienaren van de Heer toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken - spreekt de Heer.

Psalms 118 : 17

Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de Heer verkondigen.

Reconciliation Ministries International
Dr. Guy & Ilke Peh
P.O. Box 763038
Dallas, TX 75376
Verenigde Staten
guyandilke@guypeh.com

